

Jaarbrief

Een overzicht van de activiteiten
van de wijkgemeente de Brug



Jaarbrief Toerusting seizoen 2023 - 2024

Inhoudsopgave

<u>VOORWOORD</u>	<u>1</u>
<u>HUISKRINGEN 2023 -2024</u>	<u>2</u>
<u>CURSUSSEN.....</u>	<u>3</u>
<u>THEMA AVONDEN</u>	<u>8</u>
<u>TOERUSTINGSBIJEENKOMSTEN.....</u>	<u>9</u>
<u>MISSIONAIRE ACTIVITEITEN</u>	<u>10</u>
<u>JEUGDWERK.....</u>	<u>12</u>
<u>OVERIGE</u>	<u>13</u>

Voorwoord

In deze jaarbrief treft u een groot aantal activiteiten aan die wij in dit seizoen zullen aanbieden. **Bij de meeste activiteiten staan de geplande data al genoemd, maar het kan zijn dat exacte gegevens nog bekend gemaakt moeten worden**

Wij zijn enthousiast en nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een of meerdere activiteiten. Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met één van ons op.

Een gezegende groet en een inspirerend seizoen toegewenst.

Ds. Arenda Haasnoot
Peter de Jager, cluster Gemeenteopbouw

Huiskringen 2023 -2024

Het hart van de gemeente.

Naast de kerkdiensten vormen de huiskringen het kloppende hart van Wijkgemeente 'De Brug'. In een kerkdienst komen zoveel mensen dat het niet eenvoudig is om echt contact met elkaar te maken. Veel van de pastorale zorg in onze gemeente vindt dan ook plaats in de huiskringen. Met andere woorden: als je niet deelneemt aan een huiskring, mis je heel veel! Hoe werkt het? Er zijn op dit moment ongeveer 15 kringen, die heel verschillend van samenstelling zijn. Ze komen ook op verschillende dagen en verschillende tijden bij elkaar. De kringen ontmoeten elkaar om de week.

Alle huiskringen draaien in de **oneven** weken, week 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 en 51 (8 x in 2023) en week 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 en 17 (8 x in 2024).



We gebruiken allereerst het materiaal van het Evangelisch Werkverband, dat dit jaar voor het thema “**En God zag dat het TOV was!**” heeft gekozen.

Er is een folder beschikbaar met informatie en een overzicht van de huiskringen. En voor deze folder en voor meer informatie kun je contact op nemen met Peter de Jager (0630963).

Peter heeft een goed overzicht van alle huisgroepen en kan dan tevens een advies geven welke kring het beste bij je past.

Het is ook altijd mogelijk om gewoon een avondje geheel vrijblijvend te proberen. Mailen kan ook via huiskringen_debrug@pknspijkenisse.nl.

Toerustingsavonden voor de huiskringleiders.

De eerste toerustingsavond is donderdagavond 16-11-2023 om 19.30 uur in de Michaelkerk.

Een moment voor ontmoeting met God en met elkaar. Om ervaringen, ideeën, maar vooral ook te delen hoe Gods Geest werkt en doorwerkt in de huiskringen.

Cursussen

Renovatie van het hart

Worden als Jezus. Jezus heeft ons leven voorgespiegeld van geestelijke groei en toenemende heiligheid. Een leven van menszijn, in liefde, gerechtigheid en vrede, zoals God oorspronkelijk had bedoeld. Dit staat vaak haaks op onze ervaring. Hoe komt dat? Op basis van de inzichten van Dallas Willard en Alexander Venter (New Wine) gaan we aan de slag met geestelijke transformatie, van ons zelf, de gemeente, zelfs de samenleving. Theorie en praktijk gaan samen op.

Van harte welkom aan de cursisten van vorig seizoen. Heb je vorig seizoen niet deelgenomen? Dan heb je natuurlijk wel wat gemist, maar we starten met een samenvatting van het vorige seizoen. Dus ook dan van harte welkom.

We gaan verder met de zoektocht naar antwoorden op vragen zoals:

- ❖ Wie ben ik?
- ❖ Wat stuurt mijn gedachten, gedrag?
- ❖ Geest, ziel en lichaam?
- ❖ Mijn hart?
- ❖ Worden als Jezus?
- ❖ Nu, leven in het koninkrijk van God?
- ❖ G/geestelijke transformatie?
- ❖ Waar sta ik in mijn ontwikkeling als volgeling van Jezus?
- ❖ Het volle leven, ongeacht je omstandigheden?

Cursusleiders: Peter de Jager en Arenda Haasnoot

Data: dinsdagavonden: 19-09-2023, 24-10-2023, 21-11-2023, 05-01-2024, 27-02-2024, 19-03-2024 en 21-05-2024.

Tijd: 19.45 - 21.30

Locatie: Michaelkerk

Info/opgave bij: dejager.peter@gmail.com of domineedebrugspijkenisse@gmail.com

Alpha Cursus

Op 27 september 2023 gaat er weer een Alpha Cursus van start. Tijdens tien avonden ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over onderwerpen, zoals: 'Is er meer?', 'Wie is Jezus?' en 'Wat is bidden en hoe doe je dat?'.



Alpha is gratis en wordt gegeven op 10 woensdagavonden die om 18 u starten met lekker eten. De eerste avond is dus op 27 september '23 en Je bent van harte welkom op: Anjerplein 1 te Spijkenisse.

Wil je iemand meenemen, stuur een appje, kaartje of vraag iemand. Bij deze enkele suggesties die je kunt sturen:

Bericht één

Ik ben van plan om met Alpha mee te doen. Het is een serie bijeenkomsten waarbij je de kans krijgt om de grote levensvragen te ontdekken. Met een inleiding en tijd voor gesprek. Heb je zin om mee te doen? Het is gratis en je kan de eerste avond gewoon komen kijken of je het wat vindt!

Bericht twee

Mijn kerk organiseert binnenkort Alpha (een cursus waar je met elkaar in gesprek gaat over geloof en de zin van het leven, etc.) en ik vroeg me af of je misschien mee wilt doen? Het begint op 27 september om 18.30, op dit adres: Anjerplein 1, Spijkenisse. Elke bijeenkomst is er een inleiding en tijd voor gesprek.

Bericht drie

Ik ga binnenkort iets leuks doen: Alpha. Het is een plek waar je meer kunt ontdekken over geloof en de zin van het leven (je weet wel, de makkelijke dingen in het leven!). Elke bijeenkomst is er een korte inleiding en tijd voor gesprek. Heb je zin om mee te gaan?

Alpha-01 Woensdagavond 27-09-2023 t/m 20-12-2023 zaterdag 25-11-2023 (m.u.v. 18-10-2023, niet vanwege herfstvakantie)

Alpha-02 Donderdagavond 25-01-2024 t/m 25-04-24 zaterdag 23-03-24 (m.u.v. 22-02-2024, vanwege cursusvakantie, 28-03-2024 wegens witte donderdag) Opgave-mailadres alpha_debrug@pknspijkenisse.nl of telefonisch Harm Bos 06-53334903.

Na de Alpha geven we de cursus Luisterend bidden

Kun je Gods stem horen? Zo ja, hoe dan? En als je God hoort, hoe deel je die woorden liefdevol met anderen? Deze en andere vragen komen aan de orde in onze gemeentecursus 'Luisterend bidden'. Het is een cursus van zes bijeenkomsten waarin je gaat ontdekken hoe God betrokken is bij het dagelijks leven. En op welke manier Hij door mensen heen werkt om anderen op te bouwen, te troosten en te bemoedigen. Kunnen we Gods stem horen? Op welke manier spreekt God dan? Kunnen we onderscheiden wat van God is? En hoe kunnen we woorden van God op liefdevolle manier met elkaar delen zonder dat we elkaar manipuleren? Hoe kunnen we elkaar echt opbouwen, troosten en bemoedigen? Hoe kan dit deel worden van onze leefstijl als christen? Je ontdekt in deze cursus wat de bijbel ons leert over het verstaan van Gods stem in ons gebed. Zijn deze vragen uitdagend genoeg voor je? Schrijf je dan in. Bij deze training hebben we een cursusboek (New Wine).

Cursusleiders: Michelle Stender en Arenda Haasnoot.

Donderdagavond 16-05-2024, 23-05-2024, 30-05-2024, 06-06-2024, 13-06-2024 en 20-06-2024.

michelledesmit@hotmail.com en domineedebrugspijkenisse@gmail.com

Open Gebedshuis met Maaltijd

Eerst samen de maaltijd gebruiken, om elkaar zo beter te leren kennen, waarna we overgaan in gebed.

Op deze avonden bidden we voor

- de Alpha cursus
- de gemeente en kerkenraad
- de vervolgte kerk
- Israël

Elke woensdagavond gedurende de Alpha cursus

Start: Woensdag 27 september.

Tijdstip: 18.00 uur, we sluiten af rond 20.00 uur.

Iedereen is welkom van jong tot oud(er), wel graag aanmelden voor het eten via:
carinvanvuurde@gmail.com

Ministry Cursus

Al enige tijd hebben wij in onze gemeente gebedsteams. Wij vinden het belangrijk dat er in onze gemeente ruimte wordt gegeven aan deze mogelijkheid van persoonlijke voorbede en zegening, ook wel aangeduid als 'ministry'. Velen van ons hebben al mogen ervaren dat er kracht en bemoediging van uit gaat.



Vervolg op de (basis) ministrycursus Module 1

In het najaar en voorjaar starten we met het vervolg op de basis ministrycursus. Module 2 "Gebedsministry en vergeving", module 3 "Gebedsministry en genezing"

Vergeving en het Koninkrijk van God (module 2)

Jezus wil dat wij vrije mensen zijn, van wie de wonden uit het verleden kunnen gaan genezen. Daarom leert Hij ons te leven als een gemeenschap van mensen die weten dat zij zelf door God vergeven zijn en die vervolgens ook elkaar willen vergeven. "Zo is het Koninkrijk van God".

In het Koninkrijk van God is vergeving de dynamiek die álles verandert. Hoe groot jouw falen en je schuld ook is, Hij vergeeft je. Hij neemt alle schade op zich. Dat kost Hem zijn leven. Zo groot is zijn liefde voor jou. Het besef dat jij vergeven bent, mag gaan bewerken dat jij ook anderen, die jou onrecht hebben aangedaan, kunt vergeven.

In de cursus worden onderwerpen genoemd die ook terugkomen in de cursus gebedspastoraat. (In de cursus gebedspastoraat is er meer verdieping)

Onderwerpen zijn: Vergeving ontvangen

Leven vanuit je identiteit in Christus

Aan de orde komt o.a. Zondige patronen herkennen en hoe je er los van kunt komen

En het moeilijkste onderwerp: Anderen vergeven
Leven in vrijheid door te vergeven
Aan de orde komt o.a. Pijlers van relaties: liefde en betrouwbaarheid.

Vergeving dankzij het kruis.

De ander vergeven en overlaten aan het rechtvaardige oordeel van God is geen goedkope oplossing. Het is geen miskening van het onrecht en je verwonding. Integendeel, het helpt je om je pijn niet langer weg te stoppen, maar te erkennen. Want juist door Gods gerechtigheid wordt jouw pijn erkend en het onrecht benoemd. Dankzij het kruis van Jezus kun je stappen zetten naar vergeving, zonder het onrecht en de pijn te ontkennen.

Genezing en het Koninkrijk van God (module 3)

De bediening van genezing maakt onlosmakelijk deel uit van de opdracht van Jezus aan zijn gemeente. Jezus zendt zijn volgelingen de wereld in om het Koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen: "Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: 'Het Koninkrijk van God heeft jullie bereikt!'" (Lucas 9:1-2; Lucas 10: 1,9) Hoe dan? In relationele afhankelijkheid met God de Vader en de Heilige Geest. Ook Jezus kon niets doen zonder zijn Vader en de Heilige Geest.

God toont zijn kracht in onze zwakheid. Het gaat niet om de grootte van ons geloof, maar om de grootsheid van de God in wie wij geloven.

We leven "in de tussentijd". Tussen Jezus opstanding en zijn wederkomst. Genezing vindt niet altijd plaats. Dat botst met onze cultuur. Daarin vinden we gezondheid en vitaliteit enorm belangrijk voor ons levensgeluk en we vinden ook dat het beschikbaar moet zijn.

De werkelijkheid is dat de genezing van Gods Koninkrijk nog vaak op zich laat wachten.

Het "reeds" en het "nog niet" van het Koninkrijk van God komt aan de orde in deze cursus. Ook het bidden met mensen in hun laatste levensfase hier op aarde. Genezing kan dan betekenen, de genezing van de verhouding met God.

Ministry cursussen data:

Dinsdagavond 26-09-2023 Terugkom ministry-cursus module 1

Dinsdagavond 24-10-2023 ministry-cursus module 2 1^e avond

Dinsdagavond 07-11-2023 ministry-cursus module 2 2^e avond

Woensdagavond 07-02-2024 ministry-cursus module 3 1^e avond

Woensdagavond 06-03-2024 ministry-cursus module 3 2^e avond

Woensdagavond 03-04-2024 ministry-cursus module 3 3^e avond

Opgave-mailadres keesmolengraaf@gmail.com.

Dopen of belijdenis doen?

Ben je benieuwd wat het betekent om gedoopt te zijn en/of belijdenis te doen? In het najaar van september zullen we ons gaan verdiepen in het waarom van dopen of belijden. Ben je geïnteresseerd dan ben je zeker welkom.

Deze groep is niet leeftijd gebonden.

Locatie: huiskamer Michaelkerk

Tijdstip: 18.00-19.30 uur

25-09-2023, 9-10-2023, 23-10-2023, 6-11-2023, 20-11-2023, 4-12-2023, 18-12-2023
(dopen en belijdenis).

Opgave bij ds. Arenda Haasnoot, domineedebrugspijkenisse@gmail.com of via telefoon 0630777022.

Bijbelstudie: Eindtijd, Israël en Apologetiek (hoe verantwoord ik mijn geloof?)

Bijbelstudie: Eindtijd, Israël en Apologetiek (hoe verantwoord ik mijn geloof?)

Bijbelstudie avonden over de Bijbelse profetieën aangaande de Eindtijd en Israël.

Onderwerpen zoals: de Opname, Vervangingstheologie, de Grote Verdrukking, het 1000-jarig Vrederijk, maar ook andere Bijbelse onderwerpen komen aan de orde. Zo mogelijk zal er ook een gastspreker zijn, bijvoorbeeld van Christenen voor Israël, het Zoeklicht.

Locatie: Michaelkerk.

Tijdstip: 19.30-21.30.

Data: 26-10-2023, 9-11-2023, 14-12-2023.

Thema avonden

Welkom/introductie nieuwe leden

Op donderdag 23-11-23 bent u van harte welkom als nieuwe broers en zusters in onze gemeente. We willen graag kennis met u maken en u iets vertellen over het reilen en zeilen in onze wijkgemeente de Brug.
De tweede avond is op 15-05-2024.

Praiseavonden

Naast de gebruikelijke erediensten samen God loven, prijzen en eren met liederen en een muzikteam. In het komende seizoen volgen enkele data.
Info: domineedebrugspijkenisse@gmail.com.

Thema avonden voor jongeren

Bijbel & tosties NIEUW



Bijbel & Tosties Groep 1

Voor alle jongeren van 11-15 jaar tweewekelijks 'Bijbel & Tosties'.
Samen leren over de Bijbel en Jezus. In deze bijeenkomsten gaan we een stapje dieper met de jongeren. Het is vooral voor jongeren die meer willen leren over de Bijbel, of voor jongeren waarvan hun ouders graag willen dat ze wat meer te weten komen.

Locatie: huiskamer Michaelkerk.

Tijdstip: 16.45-17.50 uur.

Bijeenkomsten voor 11-15 jaar:

In 2023: 25-09, 9-10, 23-10, 6-11, 20-11, 4-12 en 18-12

In 2024: 15-01, 29-01, 12-02, 26-02, 11-03, 25-03, 8-04, 22-04, 3-06 en 17-06

Opgave bij ds. Arenda Haasnoot domineedebrugspijkenisse@gmail.com of via telefoon 0630777022.

Bijbels en Tosti's Groep 2

Voor de oudere jongeren en geïnteresseerden gaan de eerste bijeenkomsten over dopen en/of belijdenis doen.

Locatie: huiskamer Michaelkerk.

Tijdstip: 18.00-19.30 uur.

In 2023: 25-09, 9-10, 23-10, 6-11, 20-11, 4-12 en 18-12 (dopen en belijdenis)

In 2024: 15-01, 29-01, 12-02, 26-02, 11-03, 25-03, 8-04, 22-04, 3-06 en 17-06

Opgave bij ds. Arenda Haasnoot domineedebrugspijkenisse@gmail.com of via telefoon 0630777022.

Toerustingsbijeenkomsten

Toerustingsochtend Kerkenraad

Ook dit seizoen zal er een toerustingsochtend voor de kerkenraad worden georganiseerd. Meer informatie volgt later in het seizoen.

Toerustingsavonden

De toerustingsavonden van het pastoraat zullen op een later tijdstip bekend worden gemaakt.

Missionaire activiteiten

Kliederkerk

Kliederkerk is er voor kinderen en de mensen om hen heen. Kliederkerk is een missionair initiatief en geen vervanging voor het kinderwerk binnen onze gemeente. En om die reden hebben wij de volgende stelling bedacht, als gemeenteleden kun je meehelpen of je kunt iemand van buiten de kerk meenemen. We kunnen hier en daar nog wel wat handjes gebruiken. Neem dus iemand mee en kom naar de Kliederkerk. Meer informatie op de site www.kliederkerkspijkenisse.nl en op Facebook. Een keertje vrijblijvend meehelpen kan altijd, vraag gerust om wat meer informatie.

Wat is Kliederkerk?

Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerk-zijn voor kinderen en de mensen om hen heen. Kliederkerk is geïnspireerd door het Engelse Messy Church.



SPIJKENISSE

Voor wie is Kliederkerk?

Kliederkerk is in principe voor iedereen, van 0 tot 99 en daarboven. Wij richten ons met name om kinderen en de mensen om hen heen. Dit kunnen ouders, maar bijvoorbeeld ook grootouders zijn. Kliederkerk wil er zijn voor mensen buiten en aan de rand van de bestaande kerken. Enige kerkelijke voorkennis is niet nodig en geen vraag is te gek.

Wanneer is Kliederkerk?

Kliederkerk is bijna elke eerste zondag van de maand, om 15:30 uur. Kliederkerk wordt gehouden in de basisschool de Rank, Lisstraat 15 in Spijkenisse. Kliederkerk is gratis. Opgeven is altijd wel makkelijk in verband met de maaltijd die wordt voorbereid.

www.kliederkerkspijkenisse.nl en/ of www.facebook.com/KliederkerkSpijkenisse/
Mail: kliederkerk@gmail.com.

Open Dorpskerk

De deuren van de Dorpskerk staan op zaterdag open voor publiek van 11.00 tot 13.00 uur. Tijdens deze uren is iedereen welkom voor een gesprek, een bak koffie of een kijkje binnen in de eeuwenoude Dorpskerk. Tijdens de 'koudere' maanden kan het zijn dat de opening van de Dorpskerk op zaterdag een tijdelijke pauze krijgt in verband met de kou in de kerk zelf.

Naast de vaste openstellingen is de Dorpskerk tijdens diverse gelegenheden ook open. Denk hierbij aan Koningsdag 27 april 2024 en de **Open Monumentendag 7 september 2024**.

Nacht van Gebed Open Doors

Op honderden plekken staan christenen stil bij het lijden én het geloof van hun broers en zussen in landen als Noord-Korea, Afghanistan, Vietnam, Libië, Ethiopië, India en Nigeria.

Elk jaar is er de Nacht van Gebed. Overal in Nederland, België en andere landen komen mensen samen om te bidden.

De volgende Nacht van Gebed is in de nacht van **vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni 2024**.

Locatie: Michaelkerk, kerkzaal.

Tijdstip: 19.30-21.30, (indien mogelijk kijken we of er in de avond en de nacht door verschillende mensen verder gebeden kan worden, meer info volgt).

Informatie: Johan van Vuurde en ds. Arenda Haasnoot.

Email: jcvanvuurde@gmail.com.

Week van gebed

Ook in 2024 is er weer een Week van gebed voor eenheid van christenen. Dit jaar bidden we van 21 t/m 28 januari aan de hand van Lukas 10 vers 25-37. In verschillende kerken in Spijkenisse zullen er gebedsbijeenkomsten zijn. In de Michaelkerk zal op maandagavond 22 januari de gebedsbijeenkomst zijn van 19.30-20.45 uur. Schrijf de datum alvast op in je agenda! Info: ds. Arenda Haasnoot domineedebrugspijkenisse@gmail.com of 0630777022.

Locatie: Michaelkerk.

Tijdstip: 19.30-20.45 uur.

Kerstwandeling

In december is er de kerstwandeling. In plaats van een monoloog of een voorstelling willen we het kerstverhaal echt bij de mensen brengen. Dit alles op een laagdrempelige manier. In plaats van zitten en luisteren gaan we lopen en ontdekken. Bezoekers lopen een route en komen daarbij aan bij diverse delen uit het kerstverhaal die worden verteld, gezongen of vertoont. Leuk en actueel en uitermate geschikt om iemand mee te nemen. De jaarlijkse kaarsjesavond krijgt ook een plek binnen deze kerstwandeling. Deze activiteit wordt samen met de Boekenberg en de gemeente Nissewaard georganiseerd. **Datum: 16 december 2023 vanaf 18 uur.**

Jeugdwerk

Jongerendiensten:

Op 8 oktober 2023 is er een kinderdienst in de MK met een kinderkoor.

12 november 2023: spreker volgt nog.

21 januari 2024: spreker Willem Jansen van Open Doors.

14 april: spreker volgt nog.

Locatie Michaelkerk.

Aanvang 11:00 uur.

Aanbidding: jongeren band.

Rock Steady (11-15 jaar)

Tienernevendienst

Ben je tussen de 11 en 15 jaar? Dan ben je van harte welkom bij Rock Steady!!!

Bepaalde zondagen tijdens de diensten in de Dorpskerk of Michaelkerk.

Informatie: rocksteady_debrug@pknspijkenisse.nl.

Rock Solid (11-14 jaar)

Rock Solid is de leukste tiengroep van de regio!

Wanneer: Om de twee weken op maandag 19:00 uur, Michaëlkerk.

Informatie: rocksolid_debrug@pknspijkenisse.nl.

X-site (14-16 jaar)

X-Site is dé groep voor jongeren van 14 t/m 16 jaar! spannend. Iedereen is welkom.

Eén keer per 2 weken in de Michaëlkerk.

Leeftijd: 14 tot en met 16 jaar.

Wanneer: Om de twee weken op woensdag 19:30 uur, Michaëlkerk.

Informatie: xsite_debrug@pknspijkenisse.nl.

Impact (17-20 jaar)

We komen om de twee op woensdag samen, regelmatig eten we samen bij iemand thuis.

Leeftijd: 17 tot en met 20 jaar.

Wanneer: Om de twee weken op woensdag vanaf 19:30 uur in de Michaelkerk.

Informatie: impact_debrug@pknspijkenisse.nl.

Overige

Stiltediensten

Ook dit seizoen zullen er weer stiltediensten georganiseerd worden. Deze diensten zullen worden gehouden in de Dorpskerk.

Uitzenddienst

Uitnodiging uitzenddienst voor alle vrijwilligers van de VoedselBank Spijkenisse en Vrede voor de Stad:

Op dinsdagavond 5 oktober 2023 zal de uitzenddienst zijn in de Dorpskerk. Spijkenisse om 19.30 uur. Daar kunnen alle vrijwilligers gebed en/of een zegen ontvangen voor al hun inzet in het komende seizoen.

We vragen de coördinatoren, maar ook u/jij om ook gesprekspunten aan te leveren, dat kan naar: voorzitter@vuds.nl of een appje naar 06-30777022.

Ouderendagen

Ook dit seizoen zullen ouderendagen worden georganiseerd. De ouderen verheugen zich altijd op deze dagen en tonen veel belangstelling. Een fijne gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een dienst bij de wonen. De uitnodiging ontvangt u persoonlijk. Daarnaast komt de uitnodiging ook te staan in de nieuwsbrief en kerkblad. Deze dag is voor gemeenteleden, maar ook voor bekenden buiten onze gemeente. Iedereen is van harte welkom. De data voor de ouderendagen zijn 10 oktober 2023 en 14 mei 2024.

Activiteiten “Werkgroep Samen”

Het doel van de werkgroep is om laagdrempelige activiteiten te organiseren voor de hele gemeente, waardoor we elkaar beter leren kennen en dit op een ontspannende manier!

Voor het komende seizoen hebben we de volgende leuke plannen bedacht:

Lichtwandeling

Op vrijdag 27 oktober is er de Lichtjeswandeling. We maken een mooie wandeling met de lichtjes vanuit de Michaelkerk naar de Dorpskerk en weer terug. We doen dat om te vieren dat Jezus het Licht is van de wereld, en niet het duister zoals velen rondom ons.

Kinderen kunnen om 17.30 uur een lichtpotje versieren in de Michaelkerk. Om 18 uur gaan we daar met elkaar pannenkoeken eten, zowel jong en oud.

Dan gaan we even naar de kerkzaal om vervolgens om 19 uur te vertrekken richting de Dorpskerk. Ook de Dorpskerk zal ‘verlicht’, er is muziek en gelegenheid om een echt lichtje aan te steken. Rond 20 uur zijn we weer terug bij de Michaelkerk.

Kinderen, maar ook volwassenen zijn welkom voor de pannenkoeken en de wandeling.



Wijkplaats de Brug

Gratis soep, broodjes, koffie en thee.

Wanneer?

1 x per maand op vrijdag van 12.00 -14.00 uur, in de Michaelkerk. Anjerplein 1, Aanmelden kan via: 06-30777022. Ook kun je gewoon binnenlopen.

Happen en trappen

Een succesvolle activiteit die we vaker gedaan hebben. Hiervoor zijn gastgezinnen nodig die een 3 gangen diner willen klaarmaken, maar we hebben ook veel eters nodig! Een week voor het happen en trappen krijg je te horen waar je verwacht wordt voor het voorgerecht, het is een verrassing wie er nog meer aan tafel zitten. Na het voorgerecht zal de gastheer/vrouw je vertellen waar je heen kunt "trappen" voor het hoofdgerecht, ook hier weet je verder niet wie er dan aan de tafel zitten, en bij het nagerecht precies zo. Een hele leuke manier om de mensen uit je gemeente beter te leren kennen, en zeer verrassend qua tafelgezelschap.

De datum zal nog bekend gemaakt worden.

Terugkerende activiteiten

Dit seizoen gaan we weer verder met een aantal activiteiten die regelmatig herhaald zullen worden.

Elke maandagmiddag vanaf 14.00 uur is er willen we een **inloopochtend** organiseren voor de **ouderen** onder ons, een vaste ochtend waarop je een bakje koffie kunt gaan halen met iets lekkers erbij. Elkaar ontmoeten in een ontspannende setting.

Maandelijkse eetavond: neem je avondeten mee naar de Michaelkerk en dineer samen met je gemeenteleden aan tafel. En voor degene die geen eten mee kunnen brengen, ook die zijn van harte welkom, wel wordt er een kleine bijdrage gevraagd.

Vrouwen koffieochtenden, gaan we ook weer organiseren, gezellig koffiedrinken bij iemand thuis, elkaar beter leren kennen als vrouwen van de gemeente!

Jong ontmoet oud(er), Kinderen krijgen vragenkaartjes waarmee ze, na de kerkdienst tijdens de koffie, de oudere mensen kunnen bevragen. Zo leren ze elkaar kennen als verschillende generaties en is er een bijzondere ontmoeting en gesprek.

Over alle activiteiten zal er informatie komen te staan in de nieuwsbrief, gemeenteapp, website en de andere kerkelijke media, houd deze dus goed in de gaten!

Wij kijken ernaar uit om jullie te ontmoeten tijdens deze activiteiten;

Jasmijn van Dooren, Heleen Vink, Marthe Fijan, Carin van Vuurde en Fieke de Graaf.

Heeft u vragen, mail dan naar werkgroepsamen44@gmail.com.