



De Verbinding

Protestantse wijkgemeente Spijkenisse



Vorming & Toerusting 2023-2024

Vorming en toerusting in het seizoen 2023-2024

Activiteiten onder leiding van Gera van der Linden

Gespreksgroep gelijkenissen

In het nieuwe seizoen zullen we iedere keer een andere gelijkenis gaan verkennen. Dat maakt dat je ook kunt aansluiten als je niet elke maand kunt.

De betreffende bijbeltekst wordt nader verkend en uitgelegd en we gaan in gesprek over wat de tekst bij ons oproept. Juist het onderlinge gesprek wordt als zeer waardevol ervaren.

Data: 9-8, 6-9, 4-10, 1-11, 6-12, 10-1, 7-2, 6-3, 3-4 en 1-5.

De eerste twee keren zijn nog in de Ontmoetingskerk, daarna in de Verbinding.

We beginnen om 14.00 uur.

Wil je meedoen, weet je dan van harte welkom.

Graag vooraf even aanmelden bij [Gera van der Linden](#).

Gespreksgroep rond Ruusbroec in gesprek met drie vrienden



Ook in het nieuwe seizoen zullen we weer met elkaar in gesprek gaan nav het gezamenlijk lezen van een boek. Voor het nieuwe seizoen wordt dat het boek 'Ruusbroec in gesprek met drie vrienden' van Klaas Blijlevens.

Ruusbroec leefde ruim zes eeuwen geleden, maar toch klinkt zijn boodschap vandaag niet vreemd.

Ook de veertiende eeuw werd immers niet gespaard van politieke, sociale en religieuze crisissen, zelf niet van pandemieën.

Om de lezer in te leiden in enkele van Ruusbroecs mooiste mystieke teksten zet Klaas Blijlevens drie dialogen in scène.

Achtereenvolgens met een kluizenaar, een claris en een kartuizer monnik. Het zijn wel degelijk historische personages, al zijn de dialogen natuurlijk denkbeeldig.

Juist de dialoogvorm maakt het tot een toegankelijk en boeiend boek, waarin de teksten worden uitgelegd en toegelicht.

We komen één keer per maand op donderdagavond bij elkaar.

Data: 28-9, 26-10, 30-11, 25-1, 29-2, 21-3, 18-4 en 16-5.

Wil je meedoen, laat het weten!

[Gera van der Linden](#)

Bibliodrama

Ook in het nieuwe seizoen zal er weer een maandelijks bibliodrama-avond zijn. Iedere keer weer is het verrassend hoe we tot een nieuw verstaan van bijbelverhalen komen. Bijzonder ook om daarbij te ervaren hoe die verhalen ook onze verhalen hier en nu zijn. De avonden worden begeleid door ds. Annet Ravensberg en Gera van der Linden. De eerste avond van dit seizoen is op 15 augustus. We beginnen om 19.30 uur, in de kerkzaal van de Ontmoetingskerk.

De overige data:

12-9 (in de kerk in Geervliet), 10-10, 14-11, 13-12, 23-1, 13-2, 12-3, 10-4, 14-5 en 25-6.

Vanaf oktober zullen we in de kerkzaal van de Verbinding bij elkaar komen. Goed om te weten dat je niet persé elke keer aanwezig hoeft te zijn, omdat iedere avond op zichzelf staat.

Wil je een keer ervaren hoe het is, weet je welkom.

Wel graag vooraf even aanmelden bij [Gera van der Linden](#).

Innerlijke pelgrimage

Een paar jaar geleden hebben verschillende gemeenteleden een innerlijke pelgrimage gedaan onder begeleiding van één van de voorgangers. Sommigen vroegen om een herhaling en die komt er in het komende seizoen.

Wat is een innerlijke pelgrimage?

In wezen niet anders dan een pelgrimage naar Santiago of Rome. Je gaat op weg om tot jezelf te komen, om te ontdekken wat er zoal in jou leeft aan gedachten en gevoelens.

Waar sta je nu in je leven en is dat ook de plek waar je zou willen zijn? Zijn er dingen in je leven gebeurd die je (wellicht opnieuw) zou willen overdenken? Zijn er dingen die je anders zou willen, in je leven, in je geloof? Waar verlang je naar?

De reis naar binnen is niet altijd gemakkelijk. Daarom is het handig om een gids te hebben.

Die gids geeft je verschillende opdrachten die je in je eigen omgeving en op je eigen tijd kunt uitvoeren. Om uiteindelijk zoals bij elke pelgrimage uit te komen bij een heilige plek: in dit geval bij God in jou. Want hoe dichter je bij jezelf komt, hoe dichter je bij God in jou komt.

De bedoeling is dat je met een persoonlijke vraag op pelgrimsreis gaat. Aan de hand van je "reiservaringen" krijg je telkens nieuwe opdrachten voor het volgende stuk van je reisweg. Deze pelgrimsreis vraagt wel om reisverslagen. Want ook al maak je fysiek niet veel kilometers, de bedoeling is wel dat je kilometers gaat schrijven. Schrijven helpt je nl. om bewust bezig te zijn met je weg en om de opgedane ervaringen te verwoorden.

Je bepaalt zelf het tempo van de pelgrimage. Komt het een week of wat niet uit om ermee bezig te zijn dan is dat geen probleem.

We starten op 4 oktober 's avonds met alle deelnemers, maar is dat voor jou een probleem dan zoeken we naar een andere start van jouw pelgrimage.

Neem in dat geval even contact met me op.

Aan het einde van het seizoen sluiten we in principe ook weer gezamenlijk af.

In de tussentijd gaat iedereen zijn of haar eigen weg.

Er kunnen max. 8 mensen meedoen.

Voor aanmelding en vragen: [Gera van der Linden](#) tel. 0181-453348

Meditatiegroep Vacare

We leven in een hectische samenleving, daarom kun je soms zoeken naar rust en balans. We leven in een tijd van de oppervlakte en uiterlijke schijn, daarom kun je soms verlangen naar diepgang en authenticiteit. We leven in een tijd van individualisme en daarom kun je de behoefte voelen aan spirituele verbondenheid. Meditatie kan helpen. Samen mediteren schept verbondenheid met elkaar, met God, met de Bron van je leven.

Al jaren bestaat in Spijkenisse de meditatiegroep Vacare. Vacare is een woord uit de spirituele traditie. Het betekent: vrij zijn. Vrij zijn voor God. En vanuit die vrijheid ga je anders naar jezelf en de mensen om je heen kijken.

Meditatie helpt je om te leven vanuit openheid en aandacht. Het maakt dat je dingen los kunt laten en toe kunt laten die jou helpen om te groeien als mens naar Gods beeld.

Tijdens de vacare-bijeenkomsten beoefenen afwisselend verschillende vormen van meditatie zoals Lectio Devina, innerlijk gebed, geleide meditatie.

Iedereen die aan wil sluiten bij deze groep is van harte welkom. Iedere keer zal er een korte introductie bij de meditatievorm zijn en dat is voldoende om mee te kunnen doen. Na afloop is er gelegenheid om gedachten en gevoelens te delen voor wie dat wil.

Vanaf het nieuwe seizoen is er 2x per maand een bijeenkomst. Eén keer 's avonds en één keer 's middags, beide keren in het stiltecentrum van De Verbinding.

De data voor de middagen zijn: 11 oktober, 8 november en 12 dec., om 13.45 uur.

De data voor de avonden zijn: 26 september, 17 oktober en 28 november, om 20.00 uur.

Je hoeft niet elke keer aanwezig te zijn om toch mee te kunnen doen! Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij Gera v.d. Linden, tel. 453348, of Gilles van der Have, tel 0629417287. e-mail: vacare@pknspijkenisse.nl

Vorming en toerusting in het seizoen 2023-2024

Activiteiten onder leiding van ds. Jaap Vlasblom

Jongerengroep

Maandelijks komen een aantal jongeren bij elkaar om samen in gesprek te gaan over leven en geloof. Er is geen leeftijdsgrens, maar de meesten zijn ergens in de twintig. De bedoeling is ook komend seizoen weer in gesprek te gaan met als uitgangspunt een tekst over een onderwerp dat hopelijk uitnodigt om er eens over na te denken en met elkaar van gedachten daarover te wisselen. Belangrijk daarnaast is de ontmoeting.

In overleg met de deelnemers van vorig jaar zullen de data nog gepland worden, maar als je mee wilt doen ben je van harte welkom en kun je je opgeven bij ds. Jaap Vlasblom dsjvlasblom@pknspijkenisse.nl

Bijbelgespreksgroep

Op de tweede maandag van de maand wordt de bijbelgespreksgroep gehouden. Samen lezen en nadenken over de Bijbel is het doel van deze groep.

Dit seizoen zullen we het Evangelie van Marcus lezen. Het kortste Evangelie en het boeiende daarvan is dat je het gevoel hebt dat er veel gebeurt tussen de woorden in. Het is mooi om met elkaar te lezen wat er staat en te horen wat dat bij ons oproept. Daarbij hopen we met elkaar te ontdekken wat Marcus heeft willen vertellen over Jezus. Wie Hij was en wat zijn betekenis is voor ons mensen. Een bijzondere zoektocht en iedereen is van harte uitgenodigd om mee te lezen en te praten en dat doen we op de maandagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur in 'De Verbinding'. Iedereen is van harte welkom om mee te doen.

Data: 9 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari, 12 februari, 11 maart en 8 april

Leerhuis

Tijdens het leerhuis willen we ons verdiepen in onderwerpen rondom geloof en theologie. Het komende seizoen gaan we ons opnieuw verdiepen in een boek van Rabbi Jonathan Sacks, namelijk 'Exodus'. In zijn boek over Genesis heeft hij veel verrassende inzichten gegeven voor hoe we de verhalen kunnen lezen, maar ook in de lijnen zoals hij deze doortrekt naar deze tijd.

In 'Exodus. Boek van de bevrijding' denkt Sacks na over de woorden uit Exodus en zet hij opnieuw aan tot nadenken en dat nodigt uit tot gesprek over de tekst en ons leven. Ter voorbereiding op de avonden lezen we voor iedere bijeenkomst enkele (korte) hoofdstukken, die we dan samen gaan bespreken.

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te lezen en mee te doen met het leerhuis. Het leerhuis wordt gehouden op woensdagavond van 20.00 uur t/m 22.00 uur in 'De Verbinding'. Wie vorig seizoen meedeed krijgt de informatie over de avonden toegestuurd, wie nieuw aan wil sluiten is van harte welkom en kan zich opgeven via dsjvlasblom@pknspijkenisse.nl

Data: 4 oktober, 1 november, 6 december, 10 januari, 14 februari, 13 maart en 10 april

Kunst en geloof

In dit winterseizoen wil ik opnieuw drie avonden geven over Kunst en geloof. Veel kunstenaars hebben de Bijbel en hun geloof verwerkt in hun kunst. Dit seizoen wil ik opnieuw drie interessante kunstenaars naar voren halen en dieper ingaan op hun leven en hun kunst.

Albrecht Dürer

In de eerste avond zal het gaan over de Duitse kunstenaar Albrecht Dürer. Het meest bekend van hem zijn misschien wel zijn biddende handen. Het leven van Dürer heeft altijd in het teken gestaan van de kunst. Al jong was hij daarmee bezig en hij heeft doorgewerkt tot aan zijn dood. Dürer heeft schilderijen gemaakt, maar was ook zeer bekend door de grote hoeveelheid gravures en houtsnedes. Veel daarvan hebben een religieus thema. Het bijzondere is dat hij leefde op de grens van de 15^e en 16^e eeuw en in Duitsland was dat de tijd die getekend is door veel veranderingen, waaronder de reformatie. Het is daarom interessant om te kijken hoe deze omslag in de tijd terug te zien is in het werk van Dürer.

Michelangelo

De tweede avond staat in het teken van Michelangelo. Eén van de grootste en bekendste Italiaanse kunstenaars. Bij Michelangelo denk je al snel aan zijn schilderijen in de Sixtijnse Kapel met onder andere de schepping van Adam. Deze schilderijen zullen we nader bekijken om te zien wat is er precies is afgebeeld. Wat is de betekenis van zijn werk en hoe komt de Bijbel daarin naar voren?

We zullen zeker ook verder kijken dan de Sixtijnse kapel, want over Michelangelo is genoeg te vertellen, want waar hij was ontstond altijd beweging. Hij is een tijdgenoot van Dürer, maar hun levens verschillen enorm en daarbij is te zien hoe anders de ontwikkelingen waren in Duitsland en Italië.

Alfred Manessier

Op de derde avond zal het gaan over Alfred Manessier. Manessier is een Franse kunstenaar uit de vorige eeuw, die veel religieuze kunst heeft gemaakt. Het vraagt misschien een andere kijk dan we gewend zijn, want hij is een abstract kunstenaar. Wat valt er te zien in zijn schilderijen en lithografieën? Een grote plek is er in zijn werk ingeruimd voor de passie en Pasen. Een thematiek, die terugkomt in de ramen die hij ontworpen heeft voor de kerk St. Sepulcre in Abbeville. Eerder had hij ook ramen ontworpen voor een kerk in Bremen en aan de hand daarvan zijn de ontwikkelingen in zijn werk mooi zichtbaar te maken.

Manessier heeft ons veel abstracte kunstwerken gegeven met een heel eigen verhaal en naar dat verhaal gaan we op zoek.

Data:

Donderdag 16 november om 20.00 uur avond over Dürer in 'De Verbinding'

Donderdag 18 januari om 20.00 uur de avond over Michelangelo in 'De Verbinding'

Donderdag 21 maart om 20.00 uur de avond over Manessier in 'De Verbinding'

De avonden zijn ook los te bezoeken en er zal nog bericht volgen over het wanneer en hoe men zich hiervoor kan opgeven.